

Het circus is weer in de stad

By Ellen Barendregt

Copyright 2014
ellen.barendregt@upcmail.nl
tel 06-46 324 738

Naast een grote, dikke eik staat een vrouw (49, kort rood haar). Ze draagt een lange jas met gekleurde vogels erop. Ze kijkt naar een huis aan de overkant van de straat. De vrouw zucht diep, recht haar rug en steekt de straat over. Ze loopt naar het huis. Voor de deur wacht ze. Dan belt ze aan. Een meisje (6) met rood haar doet open en kijkt haar aan.

VROUW

Hallo, wie ben jij?

MEISJE

Ik ben Laura.

VROUW

Hallo Laura, is je vader thuis?

Laura knikt, en blijft haar met haar blauwe ogen aankijken.

VROUW

Zou je hem willen roepen?

Voordat Laura hem kan roepen, komt er een man (38, smal postuur, licht kalend, staalblauwe ogen) aangelopen. Hij opent de deur iets verder, kijkt de vrouw vol verbazing aan.

VROUW

Hallo Jonas.

De man kijkt haar lang aan.

VROUW (CONT'D)

Ik eeh, ik was in de buurt.

JONAS

Je was in de buurt.

De vrouw buigt haar hoofd en zegt niets.

JONAS

En je dacht, ik ga eens langs.

De vrouw zegt nog steeds niets. Haar handen friemelen zenuwachtig.

JONAS

Om hem even te begroeten.

VROUW

Ach Jonas, maak het me niet zo moeilijk.

JONAS

Niet zo moeilijk? Dat zeg je tegen mij?

VROUW

Ik kon niet anders. Net zoals ik nu niet anders kon dan je opzoeken.

Jonas vouwt zijn armen demonstratief over elkaar en kijkt stilzwijgend naar de vrouw.

VROUW

Ik wilde je zien. Je in de ogen kijken. Zien waar je woont. Wat je doet. Er zeker van zijn dat het goed met je gaat.

JONAS

En verder?

De vrouw buigt haar hoofd.

VROUW (NA LANGE STILTE)

Vertellen waarom.

JONAS

Ik luister.

De vrouw kijkt Jonas aan. Haar blik is zacht.

VROUW

Niet buiten op de stoep. Ik zou graag een afspraak met je maken. Ik snap als je het niet wilt. Ik laat de keuze aan jou. Maar weet dat ik het graag zou willen. Weer contact met jou.

Jonas en de vrouw vallen allebei stil en kijken naar Laura. Jonas aait haar over haar rode haren.

JONAS

Ze zeggen dat het een generatie overslaat.

Hij kijkt op naar de rode haren van de vrouw. De vrouw glimlacht.

VROUW

Ze zeggen het.

Nu glimlacht Jonas ook.

VROUW

Ik moet gaan. De voorstelling begint over een paar uur.

JONAS
Eerste dag hier?

VROUW
Ja. De eerste van een hele week.

Jonas knikt. De vrouw gaat op haar hurken zitten bij Laura.

VROUW
Dag Laura. Ik vond het heel leuk om je ontmoet te hebben.

Laura geeft haar een hand. De vrouw legt haar andere hand er liefdevol over heen. Dan komt ze overeind en kijkt Jonas aan.

VROUW
Dag Jonas. Ik heb misschien geen recht van spreken, maar het heeft me heel goed gedaan jou gezien te hebben.

De vrouw streelt zacht langs de arm van Jonas. Hun blikken haken in elkaar. Dan draait de vrouw zich om en loopt weg van het huis. Jonas en Laura blijven in de deuropening staan, tot de vrouw helemaal is verdwenen. Dan kijkt Jonas Laura aan.

JONAS
Wat denk je ervan Laura, zullen we vanavond naar het circus gaan?